

ROOD-KRUIS VAN BELGIË



Onder de hooge bescherming van Z.M. den Koning
en het Eerevoorzitterschap van H.M. de Koningin

MIDDEN BESTUUR

Bijlagen

BRUSSEL, DEN 31 Januari 1930.
80, LIVORNOSTRAAT
TELEFOON 437.33
POSTCHECKREKENING 6566

à Monsieur DRONBANT,

Je joins copie de cette
lettre à celle de M. de D.

Bejafter Van hier
an Bureau Rood-Kruis
te Brussel.

J.VL.

Beste Juffrouw,

Door deze heb ik het
genoegegen te te melden, dat ik van gevoelen ben dat de
stichting van een plaatselijke Homeis te Hoboken, best
lukken zal.

Ik heb reeds met bevoegde personen gesproken, die het
Rood Kruis zeer genoegegen zijn.

Geleide dus, van wege het Midden Bestuur, aan volgende
personen te schrijven.

Dokter en Mevrouw Theodoor Peeters, Antwerpse Menweg 104/105

Dokter Alfons Van Landuyckhem. " " "

Bejafter Marijn Fabry, Oude Straat " "

Bejafter Van Pompey, Verpleegster, Kistoplaats 24 "

Ik wensch van ganser harte dat deze stichting
zoo haast mogelijke kon geschieden, daar Hoboken een
werkmanscentrum is, waar veel goed te doen is.

Steeds tot medewerking bereid, bid ik
u, Beste Juffrouw van hier, de verzekering mijner oprechte
gevoelens.

C. de Potter Leijers.