



Historisch Archief GAZET VAN ANTWERPEN

Gazet van Antwerpen, 31 augustus 1972, p. 10

Uitgever De Vliet nv
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, druk, microfilm en welke andere wijze ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De teksten, beelden en/of geluiden zijn beschermd door het auteursrecht. De beschikbare informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet verder gereproduceerd, gedistribueerd, uitgezonden of gebruikt worden.

Sint-Rombouts ontsnapte aan een

(Vervolg van blz. 1)

Mw. Clementine Van Steenlandt, uitbaatster van de herberg «Het Gulden Vlies» aan de Steenwegstraat 14, gelegen vlak voor de metropolitaankerk, ondervond eveneens een lichte aarzeling toen zij dinsdagavond even na 21.30 u. de Mechelse brandweer opbelde.

De klok wees toen precies 21.32 u.

Van dat moment af stond de telefoon van de Mechelse brandweer roodgloeiend.

Binnen een kwartier stond het pas herstelde dak boven het koorgedeelte van de katedraal in lichtertlaaie en werd groot alarm geblazen.

De aandacht van de herbergierster was gewekt door een krakend en knetterend geluid dat zij buiten meende te horen. Daar bemerkte zij tot haar verbijstering een niet al te grote vlam aan de zuidkant van het dakgedeelte boven het koor en de ommeegang van de katedraal, dicht tegen de dwarsbeuk.

Zij belde dadelijk de brandweer op.

Nog geen kwartier later woede de brand in volle hevigheid, sterk aangewakkerd door een felle noord-oostenwind die een regen van vuurgensters deed overwaaien op de daken van omliggende huizen en gebouwen.

CHAOS

Alles wees erop dat groot gevaar dreigde, niet alleen voor de katedraal zelf, maar ook voor de huizen uit het omliggende.

In een minimum van tijd heerste in de onmiddellijke omgeving van de Mechelse katedraal een nooit geziene chaos. En dan voor-

auto naar de Mechelse Grote Markt en de Wollemarkt om toch maar geen glimp van de reuzebrand te missen. Uiteraard werd een enorme verkeersopstopping veroorzaakt, waardoor de aanvoer van hulpdiensten werd bemoeilijkt.

Rijkswacht en miliciens van het Mechels garnizoen werden opgeroepen. Samen met de Mechelse politie, die handen tekort had, werd de massa nieuwsgierigen op een veilige afstand gehouden.

Er heerste een onbeschrijflijke sfeer, veroorzaakt door de huilende sirenes van aanrukkende brandweerauto's, politiewagens, de auto's der plaatselijke burgerlijke beschermingsdiensten en het Rode Kruis, dat in de gebouwen van de technische scholen aan de Wollemarkt, de vroegere katolieke normaalschool, een preventieve hulppost inrichtte.

He razende vuur herschiep, door een regen van gensters, de omgeving in een dantesk visioen.

MACHTELOOS

De Mechelse brandweer, onder leiding van haar kommandant Hendrickx, was inmiddels ter plaatse gekomen met al haar blussingsapparatuur. Zij stond voor een niet te overziene taak. En toch togen de Mechelse brandweerlieden aan de arbeid om de vuurzee te bedwingen en te overmeesteren.

Wegens de grote hoogte van de katedraal was de waterdruk, ten behoeve van de Mechelse industrie op drie kilo gesteld, onvoldoende en werd door hulpmidde-

stelling van het leven van Sint-Rombouts, patroonheilige van de stad, schilderijen afkomstig van een onbekend Vlaams primitief meester, zware gebeeldhouwde kandelaars, waardevolle skulpturen uit de 17de en 18de eeuw, werden in vliegende haast naar buiten gedragen en in veiligheid gebracht.

De zware gebeeldhouwde biechtstoelen werden achter in de kerk versleept en verschoven. Slechts twee schilderijen langs weerszijden van de dwarsbeuk boven zijaltaren konden niet van de muren losgemaakt worden.

In één van de vele zijkapellen van de kerk wordt sinds mensengeheugen de Lieve Vrouw van Mirakelen vereerd, een waardevol doek. Onderzoeksrechter de Forche bracht het in veiligheid. Alleen de befaamde kansel kon niet worden verwijderd. Later zou hij beschermd worden tegen het water.

Precies om 22 u. vielen brandende eiken dakgebinten en balken boven het koor door een valluik met een oorverdovend geraas naar beneden. In een regen van vuurgensters.

Als bij wonder werd niemand door deze neerstortende vuurzee getroffen. Meteen werd door de politie en de soldaten het sein gegeven om de katedraal te ontruimen omdat voor verdere instortingen op dat moment werd gevreesd.

In de algemene verwarring welke de brand veroorzaakte werd gevreesd voor een ware ramp voor de omliggende gebouwen die haast

Het is haast onbegrijpelijk het vuur zich uiteind van deze spitse toren kunnen maken.

Ongetwijfeld moet het een ruime tijd gesmeuld hebben van de hoogte van de galmgater angelusklokje hangt.

Omstreeks 23u.15 schied een vlam naar omhoog ommezien werd de slank toren omgevormd in een toorts.

Brandweermannen warden danks het dreigende geveerd dakgoten gekropen, prader de brandende torens werd in het werk geste dakgedeelte van de katedraal stendig onder waterkoud houden.

Iedereen was ervan overtuigd dat de torenspits zou vallen. De dringende vraag was welke zijde en in hoeverre neerstortende spits een vuurhaard zou verwekken.

Precies om 23u.36 stortte de torenspits in een waaiertje van gensters en een hels geknetter beneden terwijl de toren bleef voortbranden.

De brandweermannen neergestorte brandende toren met water te lijf en slaagden het vuur te overmeesteren. Om half twaalf kwamen de brandweerlieden van de Burgerbescherming Brussel met volledig materieel. Om 1u.30 woensdagslaagde men erin de brand te overmeesteren. Het denkbeeldig gevaar dat de dak van de katedraal der vlammen zou worden zelf zou voortplanten tot de stoere Sint-Romboutstoren voor goed bezworen.



